



Reetse  
Concertband

Infoblad Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Reet

juni 2024



# Woordje van de voorzitter

De eerste helft van het jaar is weeral voorbijgevlogen en we kunnen weer volop genieten van de lente. Het was voor onze harmonie best een bewogen periode. We hebben helaas afscheid moeten nemen van een aantal leden, muzikanten en we zullen hen dan ook erg missen. We zijn hen enorm dankbaar voor hun bijdrage aan onze vereniging. We hebben ook een aantal nieuwe muzikanten mogen verwelkomen. Het doet me dan ook enorm veel plezier dat Zbigniew mee onze trompetsectie komt versterken. Ook hebben we getuigen mogen zijn van de geboorte van "RIO" ofwel het "Reetse Instap Orkest".

Hier hebben we het genoeg van Matthias en Robin als nieuwe muzikanten te mogen verwelkomen alsook Guy. Guy heeft al een hele tijd in onze harmonie gespeeld en heeft na een korte pauze de weg teruggevonden via ons spiksplinternieuw instaporkest. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze enthousiaste muzikanten nog zeer veel plezier gaan beleven.

We hebben net zoals de andere verenigingen die verbonden zijn aan het Gildenhuis ook een overgangperiode meegemaakt met een wissel naar nieuwe uitbaters. Ik wens ze dan ook veel succes met de uitbating van het Gildenhuis en ik ben er van overtuigd dat er een mooie samenwerking zal zijn met onze vereniging.

Tijdens deze periode is me sterk opgevallen hoeveel solidariteit er leeft in Reet. Ik wil dan ook al onze bevriende verenigingen bedanken voor de steun die ze aan ons bieden en in het bijzonder de stuurgroep van het Gildenhuis. Al is het maar bijvoorbeeld om er mee voor te zorgen dat onze muzikanten na de repetities nog een heerlijk pintje kunnen drinken en een babbeltje kunnen doen. Als we met onze harmonie een evenement organiseren dan kunnen we steeds rekenen op verschillende helpende handen en dat doet me enorm veel plezier. Zo was ons aperitiefconcert in maart een enorm succes. Het was en genoeg om voor een overvol Gildenhuis muziek te mogen maken met ons fantastisch orkest.



Wat brengt de toekomst nog? Wel, neem maar eens een kijkje in de kalender achteraan in het boekje. Ik licht er een aantal data uit.

Wil je in primeur het allereerste concert bijwonen van "RIO", het Reetse instaporkest? Kom dan 29 juni om 17u30 naar de dorpsfeesten in Reet. Daar zijn ze te horen recht over het Gildenhuis. De 'grote harmonie' opent de braderij naar jaarlijkse gewoonte om 14u.

1 september kan je in het Gildenhuis terecht voor lekkere paling in het groen of vol au vent. Kinderen die nog snel willen aansterken voor de start van het nieuwe schooljaar zijn zeker ook welkom.

En uiteraard dient zaterdag 19 oktober ook aangestipt te worden in jullie agenda. Want dan geeft de Reetse concertband zijn najaarsconcert met niemand minder dan Garry Hagger!

Kortom, er zijn nog verschillende mooie activiteiten in het verschiet. Hopelijk bent u er ook bij. Veel leesplezier.

Michiel Dillen  
Voorzitter



## Woensdag 6 december 2023 Sinterklaas op bezoek

Wie denkt dat er alleen maar brave kinderen zijn heeft het mis. Er zijn ook (zeer) brave muzikanten op deze wereld en de Sint was ze dit jaar niet vergeten en bracht een bezoekje tijdens de repetitie omdat hij toch nog in de buurt was. Spijtig genoeg waren er geen Pieten bij wegens verschillende redenen zoals het vele werk, kwetsuren en flexi-jobbers wiens contract ten einde was. Maar niet geklaagd, de Sint heeft dan maar zelf de handen uit de mouwen gestoken en alle aanwezige muzikanten een pakje speculaas en een mandarijntje gegeven.

De Sint wenste ook nog veel succes toe aan onze harmonie. Zijn job zat er op en verliet in alle stilte de zaal want zijn boot naar Spanje moest vertrekken omdat er rekening moest gehouden worden met bepaalde sluisen die niet open waren wegens staking van de sluiswachters. Beste Sint, bedankt voor uw bezoek, dat door onze muzikanten ten zeerste op prijs werd gesteld. Misschien tot volgend jaar?

AG.



## 20 december 2023: Afscheid van Lieve en Peter

Op woensdag 20 december 2023 namen wij afscheid van de uitbaters van het Gildenhuis Lieve en Peter.

Zij waren gedurende ruim 8 jaar (van 31 juni 2015) onze trouwe bedienaars van spijs en vooral drank.

Bedankt voor al die keren dat jullie , zomaar uit het niets, chips , nootjes , kaasjes , warme of koude hapjes op de tafel toverden . Onze pintjes smaakten dan eens zo goed. Of denken we maar aan de pekelharing mét of zonder ajuin !

We wensen jullie verder veel succes toe in jullie verdere leven buiten het Gildenhuis... en hopen jullie nog regelmatig te ontmoeten bij één van onze latere activiteiten. Dit zal wel zijn denk ik want Peter en Lieve blijven wel “ steunend lid “ van onze vereniging .

Waarvoor dank.

Als afscheid brachten we dan een passende serenade met de mars 'CECILE 250' en gaven ook uit handen van onze kersverse voorzitter Michiel Dillen een bloementuil aan Lieve en een fles wijn aan Peter.

Daarna volgde een hapje aangeboden door Lieve en Peter. Natuurlijk duurde het dan nog even... (?) alvorens de laatste broodjes doorgespoeld waren.

Bedankt voor alles en het gaat jullie goed.

Vanwege de muzikanten, bestuur en dirigent Kon. Harmonie Sint Cecilia Reet / Reetse Concertband.



# woensdag 3 januari 2024: Nieuwjaarsdrink

De eerste repetitie van het jaar, dus tijd om iedereen de beste wensen aan te bieden en traditioneel met een natje en een droogje het jaar in te zetten met een receptie in het café.

Maar eerst moest er gerepeteerd worden, zonder pauze, zodat wij omstreeks 21.15 uur konden stoppen en na een woordje van de voorzitter ons naar het café konden begeven om de nieuwjaarsdrink aan te vatten.

Dit jaar was het toch iets speciaals in die zin dat wij zelf moesten zorgen voor het droogje omdat ons lokaal "Het Gildenhuis" zonder uitbater zat. Lieve en Peter waren gestopt op 20.12.2023 en zij zorgden normaal voor het droogje. Niet getreurd Surga Catering uit Rumst werd gevraagd om het één en ander klaar te maken. Er waren zeker voldoende broodjes en wraps om op te peuzelen. En dat ze smaakten was duidelijk.

Op deze manier was er de tijd om aan iedereen zijn beste wensen over te maken voor 2024.

Langs deze weg willen wij toch ook Julien en Irma bedanken die als vrijwilliger voor ons het café hebben bemand.

En nu hopen dat deze avond een goede start was om ons werkjaar 2024 in te zetten.

AG.

**Muzikanten opgelet:**



Jaarlijks verlof van 10 juli  
tot en met 7 augustus.  
Eerste repetitie 14 augustus!



# zaterdag 17 maart 2024: Aperitiefconcert

Op 17 maart waren onze muzikanten van de Reetse harmonie/concertband weer klaar om hun, gedurende enkele maanden, ingestudeerde nummers uit te voeren.

Dat er veel kaarten in voorverkoop verkocht werden deed ons hopen op een grote publieke belangstelling, maar dat het Gildenhuis te klein zou zijn hadden we niet verwacht. Aan alle tafels werden stoelen bijgezet en voor zij die ook dan nog geen plaats hadden gevonden werden nog rijen stoelen achteraan in de zaal geplaatst.

Om 11 uur stipt begaven de muzikanten zich, begeleid door een warm applaus vanuit de zaal, naar hun plaats op het podium. Ook onze presentator Tino Sel en onze dirigent Erik Buyle waren klaar voor hun taak.

Tino, voor de eerste maal achter de microfoon, presenteerde met de flair van een professionele presentator. Ik denk dat we hem nog zullen terugzien op ons podium. Bedankt Tino!

Erik had zoals altijd zijn muzikanten goed in de hand en bewees weer dat er ook met muziekliefhebbers mooie muziek kan gemaakt worden. Proficiat Erik!

Na het openingsstuk "A discovery fantasy" vervolgden we met melodieën uit de musical "Elisabeth", een voor de uitvoerders pittig stukje om te spelen met maat en tempowisselingen en vingervlugge trekjes.

Wie kent Astor Piazzolla niet? Ook hij zorgde voor een werk waaraan menig muzikant even moet wennen. Soms niet simpel die Argentijnse tango's.

Als vierde stuk volgde muziek uit de jaren '60. "Daydream believer" van "The Monkees" zal bij mijn leeftijdsgenoten zeker herinneringen boven halen. Met "A tribute to Gershwin" sloten we het eerste deel van dit aperitiefconcert af. Tijdens de pauze stonden helpers klaar om iedereen van de nodige drank te voorzien.

Ook de broodjes en bordjes met versnaperingen gingen vlot over de toog. Bedankt vrijwilligers om deze taak op jullie te nemen.

Het tweede deel begonnen we met "Liverpool sound collection", blijvend bij populaire muziek uit de sixties. We vervolgden met "Bert Kaempfert classics" en brachten hiermee wereldwijd bekende nummers waarin onze nieuwe voorzitter, Michiel Dillen, met "Happy Trumpeter" zijn beste kunnen op trompet liet horen. Met "Italo Oldies", bekende Italiaanse nummers waaronder "Volare", waanden we ons onder de Italiaanse zon in pittoreske stadjes en op witte stranden. Er klonk zelfs even gezang uit het publiek! Als laatste nummer volgde nog het overbekende "Eloise".





Tijdens het bisnummer herdachten we onze betreunde muzikant "Ludo De Schutter". Na 69 jaar trompettist in onze harmonie en vele jaren één van de drijvende krachten in het bestuur, moesten we afscheid nemen van Ludo. Hij overleed na een slepende ziekte op 28 februari. Het was voor veel van zijn collega's muzikanten een emotionele uitvoering van één van zijn geliefde nummers "Dixieland Jamboree". Wij zullen dit nooit meer vertolken zonder Ludo in onze gedachten.

Het gaat je goed maat!

Maria



# Wel en wee

Op 9 januari 2024 overleed ons ere-lid Paul De Bondt op 83-jarige leeftijd.

Hij was vele jaren een trouw lid van onze vereniging. Waarvoor veel dank.

Een rouwbericht werd verstuurd.

We vernamen het overlijden van Jeanneke De Sager. (° 26 maart 1932 - 21 februari 2024)

Weduwe van Karel Van Wouwe (+18/04/2023) Jeanneke was destijds steeds paraat op al onze manifestaties. Denken we maar aan onze concerten in binnen- en buitenland en aan de uitstappen met de jaarfeesten met 'de wittekes' in de wissel, samen met 'de Charel' en zijn saxofoon. We zullen jullie altijd blijven gedenken als een uitermate gezellig, sympathiek koppel. Bedankt voor die vele jaren dat we jullie mochten kennen.

Een rouwbericht werd verstuurd.

Met pijn in ons hart melden we het overlijden van Ludo De Schutter. (° 5 februari 1946 - 28 februari 2024) Hij is van ons heengegaan na een jarenlange, moedige strijd tegen die, o zo verschrikkelijke ziekte, die hij niet heeft kunnen winnen.

Als 9-jarig manneke, in 1955, dus ruim 69 jaar geleden, werd hij muzikant van onze harmonie. Zijn eerste instrument? De kleine trom! Maar natuurlijk kennen we hem vooral als een uitstekend trompettist.

In 1988 kwam hij in het bestuur en nam de zware 'p.r.-post' op zich. Dat resulteerde in tientallen jaren ophalen van duizenden oude Belgische franken en euro's aan sponsoring. Zo konden onze concerten steeds met een positief saldo afgesloten worden.

We zullen hem blijven herinneren als de steeds vrolijke, vriendelijke en optimistische gast.

Het was altijd lachen 'geblazen' met zijn moppen, de (soms ondeugende) verhalen, die we desnoods meermaals mochten aanhoren. Want, animeren kon hij als de beste. Hij was ook steeds de eerste om 'uit de klak' te spelen bij uitstappen.



En steeds positief denkend. Bij een bezoekje bij hem thuis eind vorig jaar, zei hij enthousiast: meespelen op het aperitiefconcert in maart zal niet meer gaan wegens te weinig repetities maar komen luisteren doe ik zeker, al is het met een rollator! Het mocht niet meer zijn...Dat hij zeer geliefd was in onze/zijn harmonie, was duidelijk door de grote aanwezigheid van muzikanten op zijn afscheidsplichtigheid. Een mooie serene viering met vele foto's en zijn favoriete muziek. In de speech van zijn beste vriend-muzikant Ludo Segers werd verwezen naar de tijd van 'The Scarfs', de 'Streetwalkers' en allerhande verhalen en anekdotes. Met een spontaan applaus als gevolg. Ludo had dus 'n zeer gevuld leven.

Zo intens dat op de uitnodiging voor zijn 50 e verjaardagsfeestje in 1996, met een kwinkslag stond dat het zijn 100 e verjaardag was! Ook had Viviane, heel moedig, nog enkele mooie troostende woorden. En onze trompettist-voorzitter Michiel bracht het 'Last Post' ten gehore.

Daarna was er een korte bloemenhulde op het kerkhof van Hemiksem.

En, zoals Ludo het wou, was er nadien in het Gildenhuis een koffietafel, tomatensoep met balletjes, drank, én 'n optreden van 'zijn' Streetwalkers. Want er mocht niet getreurd worden! Een laatste eerbetoon aan hem was een heildronk met de aanwezige 'tooghangsers', mét zijn foto aan -waar anders- den toog. En dat was best heel emotioneel! Ludo, we gaan je missen. Viviane: veel sterkte, nu je er weer alleen voorstaat. Weet dat je je steeds mag 'thuis voelen' bij ons, in onze grote harmonie-familie.

Bert Costermans,





Zo zullen we Ludo blijven herinneren:  
top muzikant, top animator, top charmeur en top-genieter.



# Eerste repetitie RIO – Reets Instap Orkest

Hoi, ik ben Matthias! Ik ben 36 jaar en speel intussen zo'n 15 jaar elektrische gitaar, waarvan 10 jaar aan de muziekschool van Hemiksem. Hoewel de ensembles en toonmomenten heel leuk zijn, zocht ik naar nog meer gevarieerde optreed momenten om mezelf verder uit te dagen. Het trof dat ik net toen via mijn neef Michiel hoorde dat de harmonie van Reet een gitarist kon gebruiken. Ik mocht al meteen beginnen bij de nieuwe muziekband die 's woensdags repeteert in het uur voor de reguliere harmonie. Spannend! Intussen heb ik er drie repetities opzitten en ik kan zeggen: de muzikale "klik" zit alvast goed. Ik moet bekennen dat ik in het begin wat zenuwen had om met een paar van de meer ervaren harmonie rotten mee te spelen, maar we voelden elkaar goed aan en zaten meteen in de groove. We gingen aan de slag met nummers als Tequila, Misirlou en You know I'm No Good, waarbij ikzelf ook zing (zingen zoals de soul queen Amy Winehouse ligt wellicht nog niet direct in het verschiep, maar ik ga hier toch mijn donderse best doen). Stuk voor stuk swingende, iconische nummers om je muzikale vingers van af te likken.

Die enkele keer dat de song dan toch eens ontspoord trekt onze eigen "maestro" Michiel, meteen aan de noodrem om te helpen met een paar tips. En als het tempo in het begin wat hoog ligt, spelen we er eerst even wat trager door. Er wordt naar elkaar geluisterd en de bandleden hebben duidelijk veel plezier bij het musiceren. Een grapje of kwinkslag tussendoor kan er gerust af.

Zo, dat waren de indrukken van mijn eerste repetities. Wat ik vooral onthoud is: samen maken we er echt toffe songs van!

Als dit alles je aanspreekt om mee te doen, neem dan zeker contact op met onze voorzitter. We zoeken nog enthousiaste muzikanten.

Matthias Spillemaeckers



De KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA REET

<http://www.sintceciareet.be>  
nodigt u vriendelijk uit op haar



# 24ste Palingfestijn

*Paling op Mariekerkse wijze  
Vol au vent*

**ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024**

Van 11.30 u tot 14.00 u en van 16.00 tot 18.00 u

INSCHRIJVEN en BESTELLEN  
voor 26 augustus 2024

**GILDENHUIS REET**

Elkenstraat 13 - 2840 Reet



© 2024 Sint-Cecilia-Reet



# Op reis in 2024 ! Dit jaar naar de Westhoek

Concertreis Dag 1 - 18 mei 2024

Om 8.30 u stond de bus klaar om al de bagage en instrumenten in te laden. Zo gezegd , zo gedaan waren we klaar om 9.00 u te vertrekken richting LO waar ons hotel was gelegen.

En nu maar hopen dat we niet te veel file tegen komen met dit verlengd Pinksterweekend. Maar we hadden geluk. Omstreeks 11 kwamen we aan in ons hotel en werden we verwelkomt met een drankje (of 2 >?)

Om 12 u gingen we dan aan tafel voor een heerlijke "spaghetti bolognaise". Daarna was er een uitstap voorzien op het bedrijf van een rabarberboer "Het Warandehof ". Na een korte inleiding door de boer himself gingen we ter plaatse op het veld kijken en kregen we een vakkundige uitleg over de verschillende soorten en verwerkingen van het product.

Aansluitend hierop terug naar de zaal waar we een spie rabarbertaart kregen met een tas koffie of een 'schuimend' rabarberbierkje .

Rond 17 u reden we dan terug richting Hotel om onze bagage uit de bus te laden en de kamers in te nemen. Daarna' ieder op zijn eigen tempo wat aperitieven of een kort wandelingetje in het dorp om dan om 19 u aan het 3 gangen diner te beginnen.

Als voorgerecht(je) een zalmschotel(tje), dan als hoofdgerecht kalkoen,(of was het varkenshaasje) warme groenten en frietjes . (amai mijn oor....) moeten we dat allemaal op krijgen ?? ...om dan af te sluiten met een ijscrème met slagroom.

Na we ons buikje goed rond hadden gegeten zakten we af richting toog waar we nog wat konden napraten met het nodige gerstenat of voor andere eerst nog een wandeling om het eten wat te laten zakken ...

Na een geslaagde eerste dag trokken we dan rond middernacht richting van onze slaapkamer om uitgerust de volgende dag te kunnen aanvatten.

WV



## Concertreis Dag 2 - 19 mei 2024

### Concertreis 2024 Lo-reninge

Op zondag , de tweede dag van onze concertreis in de Westhoek , stapten we om 9.30u de bus op richting Ieper. De chauffeur zette ons af aan de imposante lakenhallen, pal in het centrum van de stad. Iedereen had twee uur de tijd om de stad op eigen tempo te verkennen. Eender waar je ook komt in Ieper, overal voel je de adem van de eerste wereldoorlog. We deden een wandeling van ongeveer 4 km., die ons ondermeer langs de Menenpoort voerde die, ondanks het feit dat ze in de steigers staat voor restauratie, een indrukwekkend monument blijft. Een tip voor wie nog eens in Ieper komt: bezoek zeker eens de St.Georges Memorial Church in de Elverdingestraat, niet ver van de lakenhallen. Het is een Anglicaanse kerk, gebouwd tussen 1927 en 1929, ter nagedachtenis aan de 500.000 Britse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de gevechten rond Ieper.

Om 12.00u werden we verwacht in brasserie 't Zwaard waar we een broodmaaltijd aangeboden kregen.

Na de middag hadden we de keuze tussen een bezoek aan het Hopmuseum in Poperinge en Aviko, een bedrijf waar diepvriesfrietten geproduceerd worden.

Bij Aviko werden we ontvangen door Patrik, de productiedirecteur. Patrik is al 50 jaar bevriend met onze secretaris en paukenist Bert Costermans. Bert was namelijk één van de vele dienstplichtigen die in 1974 de boeren in de westhoek gingen helpen om de oogst binnen te halen. Door de overvloedige regenval hadden de landbouwers immers grote problemen om hun velden te rooien. Tussen Patrik en Bert is er toen een vriendschap ontstaan die tot op heden voortduurt.

Aviko heeft verschillende vestigingen in België, Nederland en Duitsland, maar de fabriek in Poperinge is gloednieuw, is pas sinds 2 jaar in gebruik en er worden uitsluitend diepvriesfritten geproduceerd.





We kregen de nodige beschermingskledij (schoenen, helm, haarnetje, fluovest) en ook een headset zodat iedereen de uitleg van Patrik perfect kon volgen.

Patrik toonde ons het hele productieproces. We zagen hoe de aardappelen werden gelost, gekeurd en gewassen. In de volgende hal werd de schil door stoom verwijderd en werden de aardappelen verder naar grootte gesorteerd. De ene klant wil blijkbaar langere of kortere frieten dan de andere.

Dan werden de frieten gesneden, ook hier weer dikker of dunner naargelang de klant. Tenslotte werden de frieten gebakken, op korte tijd afgekoeld en uiteindelijk diepgevroren in zakken en vervolgens in dozen gedaan. Het stockeren in de immens grote frigo gebeurt volledig automatisch.

Het was vooral opvallend hoe weinig mensen er nodig zijn tijdens dit productieproces, vrijwel alles gebeurt volautomatisch. De fabriek werkt ook continu, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, en de frieten worden uitgevoerd over heel de wereld.

Bedankt, Patrik en Bert voor dit zeer interessante bedrijfsbezoek. Op de terugweg pikten we de bezoekers van het Hopmuseum op en waren we tijdig terug in het hotel. Wat nog volgde was weer een uitstekend diner en een gezellige avond.

BVL



## Concertreis dag 3 - 20 mei 2024

Maandag brak de laatste dag van onze reis aan. Na een deugdzaam ontbijt konden we uitchecken en de bus opstappen richting Diksmuide. Na een aantal mooie manoeuvres van onze buschauffeur stopten we vlak aan de Grote Markt. We stapten uit en merkten dat de zon ook weer van de partij was.

De Grote Markt bruiste van het volk, want Diksmuide vierde de 48ste editie van de 'Boter- en Kaasfeesten'. Overal op de markt en in de omliggende straten stonden kraampjes en waren er verschillende festiviteiten, er liep een fanfare door de straten waarbij de muzikanten een kaasbol op hun hoofd hadden, er waren levende standbeelden, een kinderboerderij, etc...en uiteraard aan eten en drinken geen gebrek. In het midden van de Grote Markt stond een podium recht tegenover het mooi stadhuis van Diksmuide. Wat zou een concertreis zijn zonder een concert?

We laden al onze instrumenten van de bus en stelden op. Op het podium had je een prachtig zicht op het mooie stadhuis. Onder de deskundige begeleiding van onze dirigent zetten we onze eerste noten in. Het publiek kon onze muziek wel smaken. Nog eens dank aan Erik om de muzikanten vakkundig door het concert de leiden. Na het concert werden we uitgenodigd op een kaasbuffet. De keuze aan kaas was enorm. Er werd nog gezellig nagekeuveld over de afgelopen dagen. Na het eten konden we nog genieten van de festiviteiten in Diksmuide om uiteindelijk terug de bus op te springen richting ons 'home town' Reet.

Nadat onze chauffeur vakkundig onze gekende Belgische files had doorstaan, kwamen we aan in ons allen bekende Gildenhuis. Hier konden we nog genieten van een laatste broodmaaltijd. Deze was rijkelijk belegd met verschillende lekkernijen, behalve... kaas. Onze portie(s) kaas hadden we al gehad. Dan was er nog tijd om gezellig na te praten, na te genieten, een pintje en een mopje te tappen zoals dat wel eens voorvalt in onze vereniging en sijpelde iedereen mondjesmaat huiswaarts.



Ik denk dat we meer dan een geslaagd weekend hebben gehad. We hebben er allemaal hard van kunnen genieten. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich hiervoor heeft ingezet met in het bijzonder onze reisleiders Frans en Willy.



**Meer foto's op [www.sintceciareet.be](http://www.sintceciareet.be)**



# GARRY HAGGER

o.l.v. Erik Buyle

**Zaterdag 19 oktober  
2024**

Gildenhuis Reet

Deuren: 19:30

Concert: 20:00

Inkom: €20

Genummerde plaatsen

**Tickets & Info:**

André Gielis

Dennenlaan 8 Reet

tel. 0475/236230

[www.sintceciliareet.be](http://www.sintceciliareet.be)

 Reetse  
Concertband

V.U. Michiel Dillen, Europaplat 49, 2150 Boom



## UITNODIGING

# AGENDA 2024

Zaterdag 8 juni :

Serenade 25 jaar WZC De Vaeren 16.00 u

Zaterdag 29 juni :

Opening Braderij 14.00 u

Eerste optreden RiO (Gildenhuis) 17:30 u

Zondag 1 september :

Palingfestijn van 11.30 u tot 18.00 u

Zaterdag 19 oktober :

Najaarsconcert 20.00 u. met Garry Hagger

Zaterdag 23 en zondag 24 november :

Jaarfeest

Zaterdag 14 december:

Optreden RiO op KersttractorenRun vzw Brooikens

Noteer deze dagen alvast in uw agenda en tot dan!



[www.sintceciliareet.be](http://www.sintceciliareet.be)

[fb.com/SintCeciliaReet](https://fb.com/SintCeciliaReet)



# Afsluiter

Voor de laatste updates kijk geregeld op:

[www.sintceciliareet.be](http://www.sintceciliareet.be)

Opmerkingen of suggesties?



[info@sintceciliareet.be](mailto:info@sintceciliareet.be)



[fb.com/SintCeciliaReet](https://fb.com/SintCeciliaReet)

Interesse om deel uit te maken van de Reetse Concertband?

Muzikanten en helpende handen steeds welkom voor meer info op onze repetities, elke woensdag om 20u in zaal Gildenhuis te Reet.



Infoblad van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Reet

V.U: Michiel Dillen, Europastraat 48, 2850 Boom

36ste jaargang

